



VIERING rond de SCHRIFT
Zondag 20 oktober 2019
Knoptorenkerk te Sint-Oedenrode



We beginnen de dienst in stilte ...

Orgelspel

Begroeting en aansteken van de tafelkaars

Zingen: intochtlied 283: 1, 2 en 3 In de veelheid van geluiden

Bemoediging en drempelgebed

Wij stellen ons vertrouwen op de Naam van de Ene
Die in gewone mensen wonen wil
Die ons niet oordeelt

**Zie ons aan zoals wij zijn
vol van onszelf,
met de last van het verleden op onze schouders**
(stilte...)

Vergeef ons, maak ons tot uw mensen
Inspireer ons tot gerechtigheid
Open ons naar u en naar elkaar
**Doe dat niet alleen dit uur
maar alle dagen van ons leven**
Amen

Zingen: lied 283: 4 en 5

Kyriëgebed

Kyrië – gezongen 301a

Ky - ri - e e - le - i - son.
 Chris - te e - le - i - son.
 Ky - ri - e e - le - i - son.

Zingen: Glorialied 869 : 1, 3, 6 Lof zij de Heer, ons hoogste goed

Gebed bij de opening van de Schrift

Lezing: Genesis 32 : 23 - 32 (NBV)

Zingen: lied 267 : 1, 2, 3 Wees bij ons, wees ons een geleide

Lezing: Lucas 18 : 1-8 (Naardense Bijbel)

Zingen: lied 146 : 1, 3, 5 Zing mijn ziel, voor God uw Here

Overdenking

Orgelspel

Toelichting op de collecte door de diaken

Gebeden

Inzameling

Zingen: slotlied 415 Zegen ons, Algoede

Zegen

Amen

Na afloop van de dienst bent u van harte uitgenodigd nog wat na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.